

## 1973 RESTAURANT DE IJZEREN MAN IN WEERT

De IJzeren Man ontleent zijn naam aan de stoomgraafmachine "De IJzeren Man" die van 1910 tot 1913 een deel van het gebied uitgegraven heeft en waardoor een grote waterplas ontstond. Het zand werd gebruikt voor de aanleg van de spoordijk Weert-Eindhoven.



Het restaurant stond bekend om zijn goede keuken. Maar zoals ik vaak ervaren heb, maakt een goede kok of gastheer nog geen zakelijk succes. De eigenaar overleed en zijn vrouw, die vooral mooi was geweest, maar geen dame, zat binnen de kortste keren met een lege zaak. In het begin gedroeg ze zich nog als als een dame met een eigen zaak. Haar ontwikkeling kwam bijvoorbeeld tot uiting bij de volgende gebeurtenis: Een kind van haar familie was de sleutel van het slot van haar fiets kwijt en ik sloeg met een keukenbijl het slot open. De stukken gaf ik aan haar mee met een in die tijd veel gebruikte grappig bedoelde uitdrukking: 'Neem dat maar mee voor je werkeloze broer'. Dat werd me door de 'dame' – die dat ter ore was gekomen - niet in dank afgenomen. 'Ze had geen werkeloze broer.'



Omdat het bedrijf nogal afgelegen lag, zat er achter bij de keuken een levensgrote bouwvier in een kennel. Ik zorgde ervoor dat ik goede vriendjes met hem werd. 'Drank maakt meer kapot dan je lief is'. Ik herinner me dat ze op tafel danste. Er was een vrolijke Frans als kelner die, zoals hij vertelde, ook wel mevrouw geriefde. Ze beleende de inventaris en later

nog een keer bij een andere bank. Hoe het is afgelopen, weet ik niet, want ook hier heb ik niet lang gewerkt. Een paar maanden later ben ik er nog eens terug.

Voor Philips schrijf ik intussen een boekje over het gebruik van de magnetronische oven. We kopen nog een stel borden, omdat ik thuis ben en de foto's ook thuis gemaakt worden. Ook ben ik weer van de partij op de Horecava waar een ouder

## 1973 RESTAURANT DE IJZEREN MAN IN WEERT

echtpaar dat net hun drukkerij heeft overgedaan op zoek is naar een kok. De mensen van Philips bevelen mij aan en zo kom ik weer terug bij De IJzeren Man in Weert. Al gauw blijkt dat de nieuwe eigenaren totaal geen idee van de horeca hebben. Ze hebben een drukkerij gehad, zitten aan tafel en steken geen hand uit, laat staan dat ze zouden zien wat er moest gebeuren. Ik zie de bui al hangen. Zo kan het niet verder, dus neem ik ontslag. Meneer was



woest en stuurde de politie op mijn dak. Ik zou gestolen hebben. Het ging daarbij om een defect koffiemolentje en over vlees. René Ladage, de assistent manager van het Elfenmeer, met wie ik bevriend was, had me naar Weert gereden en die heb ik er toen bijgehaald om te vertellen dat er nu eenmaal veel afval aan een vuile ossenhaas zit. Ik moest het koffiemolentje terugbezorgen bij de politie. Ze zullen er vast blij mee zijn geweest en dat echtpaar zit zich boven te schamen.

